

VOORWOORD VAN DE UITGEVERIJ

«In het begin was het woord!
En het woord was bij God!
En *God* was het woord!»

Vaak is deze uitspraak tot de mensen doorgedrongen. Daaruit kan worden afgeleid, dat alles uit het *woord* is ontstaan en dat dit woord zijn oorsprong in God vindt. In het uit God voortkomende *Godswoord* ligt dientengevolge de schepende kracht, waaruit de schepping zich ontwikkelt evenals alle daarin levende schepselen, waartoe ook de mensen behoren. Reeds het Oude Testament begint met een beschrijving, dat de spreuk van God volgend hemel en aarde, planten, dieren en mensen gevormd worden. In de schepping toont zich nu de wil van God in de vorm van niet te verbuigen scheppingswetten, waaraan alles wat is ontstaan onderworpen is. Deze wetten staan eisend tegenover de mens, maar zij ondersteunen hem ook helpend daar, waar een harmonisch zich-invoegen plaatsvindt.

Als een kleine weerschijn van het *Godswoord* is aan de op de aarde levende mensen het *mensenwoord* gegeven om daarmee hun willen uit te drukken en aan de ontwikkeling en veredeling bij te dragen. Vanuit het aanvoelen van de krachtgolven die de schepping doorstromen vormden de mensen ooit woorden vanuit wat aanvankelijk klanken waren. Dat gebeurde op meer-

dere plaatsen op deze aarde, en zo ontstonden in de loop van de tijd, helemaal het harmonische bewegen van de scheppingswetten volgend, de verschillende talen. In haar uitdrukkingkracht boven de andere uitstekend werd daarbij de Duitse taal gevormd, die niet zonder reden als *taal van de geest* wordt aangeduid. Al haar woorden laten, indien juist gebruikt, meteen het ware begrip, de ware betekenis als beeld ontstaan. Machtig is zij daardoor, omdat ieder woord in overeenstemming met het begrip krachten in beweging brengt, die een invloed op de zichtbare en de voor de ogen onzichtbare omgeving van de mens hebben en daardoor ook zijn lot bepalen. Door innerlijk open te zijn en geestelijk te streven kan de mens de betekenis van de woorden in zichzelf beleven en hen dan nuttig en helpend toepassen.

Toen evenwel de doelstelling van de mensen van een vreugdevolle opbouw in de schepping, die zich ter ere van God laat zien, toenemend veranderde en zij alleen nog het groeiende verlangen naar vervulling van alle wensen voor hun eigen aardse leven volgden, sloten zij zich af voor het vermogen om de ware betekenis van de woorden aan te voelen. De woorden bleven grotendeels dezelfde, het ontbreekt nu echter aan de kennis van de daarmee verbonden begrippen. De mens bedolf door zijn eigen besluit de toegang voor zichzelf tot het *kunnen begrijpen* van de hoge waarde en de diepe zin, die alleen in het beleven van het ware begrip ligt. Veroorzaakt door een eenzijdig, slechts op het aardse leven gericht denken, dat geen hoger gelegen doelen meer kent, worden de woorden tegenwoordig opgevat en gebruikt op een wijze, die de begrippen die zij be-

lichamen, dus hun ware betekenis, niet meer weergeeft. Het gevolg van de verkeerde, tegen de scheppingswetten in gaande toepassing brengt dan niet slechts aards leed, maar ook zieleleed met zich mee. –

Dit boek toont de schoonheid van de Duitse taal in haar ware betekenis en toepassing. Het is een «*school van de begrippen*», die twaalf begrippen weer in het juiste licht van het begrijpen plaatst; begrippen, die op zichzelf staand en toch met elkaar samenhangend op elkaar voortbouwen. In het begrijpen van deze begrippen liggen waarden, die het gehele bestaan verrijken en de mens dicht bij zijn hoge, zijn geestelijke doel brengen, daar hij dan met zijn gesproken mensenwoorden in samenklank met de scheppingsharmonie trilt.

De uitleg bij de begrippen ontstond in het begin van de vorige eeuw en werd opgesteld volgens het gedachtegoed van het werk «In het Licht der Waarheid», Graalsboodschap van Abd-ru-shin. «Let op het woord en niet op de brenger ervan!» is de oproep van Abd-ru-shin bij zijn Graalsboodschap. Ook bij dit boek moet hierop worden gelet, waardoor het noemen van de naam van de auteur achterwege blijft. Iedere uitspraak die gedaan wordt staat op zichzelf, en de lezer wordt uitgenodigd te beslissen, hoe hij tegenover de woorden wil staan.

Om een kleine inzage te geven in de Graalsboodschap «In het Licht der Waarheid» is aan het eind van het boek het voorwoord van Abd-ru-shin «Ten geleide!» toegevoegd.